

Ο Μιχαήλ Στασινόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1985) και κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το London School of Economics (1989), με μεταπτυχιακές σπουδές στα Ναυτιλιακά, στο Διεθνές Εμπόριο και στα Χρηματοοικονομικά στο City University of London.

Είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της VIOHALCO SA από το 2013 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και μέλος του Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος-ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από το 1996 ως το 2006 και από το 2016 ως το 2019.

Ασχολήθηκε με την ιστιοπλοΐα από πολύ μικρή ηλικία και έχει δίπλωμα κυβερνήτη σκάφους από το 2008 καθώς και δίπλωμα χειριστή ταχυπλόου.

Παράλληλα με την ιστιοπλοΐα ασχολείται με το ψάρεμα, τις καταδύσεις, τα θαλάσσια σπορ, και το kite surfing από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το άθλημα.

Έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με το σκάφος του τύπου καταμαράν και έχει κάνει ιστιοπλοΐα και κατάδυση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Νοέμβριο του 2011 μαζί με μια ικανή ομάδα ιστιοπλόων πήρε μέρος στο Atlantic Rally Cruise όπου διάσχισε τον Ατλαντικό Ωκεανό με αφετηρία τα Κανάρια Νησιά και τερματισμό στη Αγία Λουκία στην Καραϊβική.

Το επόμενο μεγάλο και δύσκολο ταξίδι, πάλι με μια πολύ ικανή και δεμένη ομάδα ιστιοπλόων, ήτανε στην Ανταρκτική το 2014, όπου διέσχισαν το επικίνδυνο Πέρασμα του Ντρέικ, ένα πορθμό μεταξύ του ακρωτηρίου Χορν της Νότιας Αμερικής και των Νοτίων Νήσων Σέτλαντ της Ανταρκτικής

Έκτοτε, λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο από το 2017 στο Spetses Regata με το καϊκι του ΒΙΚΙΝΓΚ. Ένα παραδοσιακό σκαρί του 1956.